

Zomaar een houten huisje.....

P.T. Klant

Aan de Noorderhazedwarsdijk in Petten staat tegenwoordig slechts één huis, genummerd 2. Nou, je moet eigenlijk zeggen: huisje! Maar voor z'n tweeën is het groot genoeg. Het is het 'heiligdom' van Dora en Gerrit Saparow. Ze wonen, beter woonden, er eigenlijk prachtig. Het genot is aanzienlijk verminderd door, zonder rekening te houden met de bewoners, de inlandse kustverdediging alvast te starten door de aanleg van een dijk in het plan Nolmerban. Dit even terzijde.

'Te hooi en te gras' loop ik wel eens binnen om de laatste en historische nieuwtjes uit te wisselen. Koffie is er altijd en anders wordt het opnieuw gezet! Verhalen over vroeger zijn natuurlijk het mooiste. Zo ook toen op zekere keer een foto tevoorschijn kwam met daarop hun huis in de oorspronkelijke staat. Zo begon het.

Gerrit

Voordat ik verder ga, moet ik eerst wat vertellen over Gerrit's voornaam. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen, dat er in Rusland, om precies te zijn Oezbekistan, niemand met de voornaam Gerrit rondloopt! Toen Gerrit de gelederen van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier kwam versterken was iedereen het erover eens dat de voornaam van Gerrit niet uit te spreken was. Gerrit Hollander stelde dus voor om de jongeman te benamen met zijn eigen voornaam: Gerrit. Ook Jansma, de baas in Petten, vond de schrijfwijze wel eenvoudiger en gaf er zijn zegen aan. Het probleem was de Cyrillische schrijfwijze van Gerrit zijn voor- en achternaam. Is het uitspreken al een toer, de Cyrillische letters komen in ons alfabet niet voor. Nu niet en net na de oorlog ook niet. Ook met de achternaam zijn des-



*Het huisje, met waranda, op de huidige plaats. Zittend de 'gasten' die 's zomers het huisje huurden!
(Foto familie Saparow)*

tijds op het gemeentehuis de nodige capriolen uitgehaald! Dit alles even ter verduidelijking.

Huisje met waranda

De foto toonde ons het huisje met een waranda. Het verhaal bij de foto was, dat het huisje door het Hoogheemraadschap in Heiloo verworven was en had gestaan bij het Duitse marinelaazaret. Nu was bekend dat het lazaret destijds gevestigd was in de panden van de Willibrordus Stichting in Heiloo. Dus mijn goede kennis Johan Schuurman opgebeld en verzocht dit eens na te trekken. Hij was er snel mee klaar. Het bleek gestaan te hebben bij de hoofdingang en dienst gedaan te hebben als wachtgebouw.

Wij kunnen er niet achter komen wie het heeft gebouwd. Vermoedelijk heeft de vrij grote technische dienst van de Stichting hier wel een aandeel in gehad. Dit laatste is echter niet zeker. Timmerman Arie Burger van het Hoogheemraadschap heeft het huisje afgebroken. De delen zijn per vrachtrijder Jb. Vriesman naar Petten gebracht en op de huidige plaats weer samengevoegd tot een woning. Echter wél met die waranda. Omdat het huisje 'piepklein' was, werd de waranda al vrij spoedig dichtgemaakt. De ruimte was beslist wel nodig.



Het huisje in de huidige staat. (Foto P.T. Klant)

Doorgangshuis

Vele gezinnen hebben in het huisje gewoond. Ik noem de families Arie Burger, Cees Quak en Gerrit Saparow. Misschien nog wel meer!

Een stukje genealogie

Pieter Burger, geboren Callantsoog 18 januari 1848 en overleden Zijpe 23 oktober 1892 trouwde in de Zijpe op 10 april 1880 met Neeltje Krans, geboren Zijpe 25 februari 1861, overleden na 1923. Zij hadden vijf kinderen: Grietje, Aaltje, Pieter, Cornelia Pieter-nella en Arie.

Arie Burger, zoon van Pieter Burger en Neeltje Krans, werd geboren op 4 juni 1888. Hij trouwde met Grietje Schouten. Zij hadden drie kinderen, te weten Neeltje, Pieter en Marie.

Cornelis Quak, geboren 6 mei 1904 en overleden Petten 9 september 1987 was getrouwd met Elisabeth (Bets) Vriesman geboren Hazepolder 4 september 1907 en overleden Petten 21 september 1980. Zij hadden acht kinderen te weten Anna, Klaas, Petronella (Nel), Geertruida (Truus), Elisabeth (Lies), Jacob (Jaap), Cornelis (Cees) en Jan Hermanus (Jan). Er was nog een Cornelis. Die is binnen een jaar overleden.

Cyrillische alfabet

Om u even aan te tonen dat de Nederlanders grote problemen hadden met de Cyrillische schrijfwijze van Gerrit's naam, ziet u hieronder zijn naam geschreven in Cyrillisch schrift.

ЖАМОЛ ШАРАПОЪ



Deel van het gebouwencomplex van de Willibrordus Stichting te Heiloo met ervoor het houten huisje. (Foto uit 'Vliegveld Bergen NH 1938-1940' door Joban Gerrit Schuurman.)